



# edipus

## de eerste filosoof

In het toneelstuk *Vanuit lokaste* zien we Oedipus als filosoof. In de eeuwenoude mythe probeert Oedipus zijn eigen lot te ontlopen; het orakel van Delphi voorspelt dat hij zijn vader zal doodslaan en het bed zal delen met zijn moeder. Niet wetende dat zijn opvoeders niet zijn biologische ouders zijn, ontvlucht hij zijn thuisstad en reist hij naar Thebe. Doordat hij zijn lot probeert te ontlopen, maakt hij de voorspelling juist waar; onderweg doodt hij een man waarvan later duidelijk wordt dat het zijn vader én koning Laios is en in Thebe huwt hij zijn eigen moeder, de weduwe Lokaste. Een zoektocht naar de dader van de moord mondt uit in een zoektocht naar het zelf. Hij stopt met kijken naar de buitenwereld en richt de blik naar binnen. Zodra Oedipus zijn eigen ogen uitsteekt, roept een van de actrices: 'Dit is waar Oedipus filosoof wordt!'. (GB)

**Vanuit lokaste** | Maatschappij Discordia | t/m 14 januari 2016  
| meerdere locaties in Nederland en België | vanaf € 11,50 |  
[www.discordia.nl](http://www.discordia.nl)

